

Equmenia Hässelby

Verksamhetsberättelse och årsmöteshandlingar

equmenia
hässelby

EN FÖRENING FÖR BARN & UNGA



Verksamhetsåret 2019

Hasselgården 5 februari 2020

Klockan 18.30

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

vid årsmöte med Equmenia Hässelby den 5 februari 2020

1. Inledning
2. Godkännande av att årsmötet utlysts enligt stadgarna
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av presidium
 - a. ordförande
 - b. sekreterare
 - c. två justerare
 - d. två rösträknare
5. Verksamhetsberättelse*
6. Kassareport OBS! separata handlingar
7. Revisionsberättelse OBS! separata handlingar
8. Beslut om ansvarsfrihet
9. Val av styrelse*
 - a. ordförande
 - b. kassör
 - c. ledamöter
10. Val av revisorer*
11. Val av ledare*
12. Val av bidragsansvarig*
13. Val av redaktör till hemsidan*
14. Val av klädbyardagskommitté*
15. Val av valberedning*
16. Val av ombud m.fl. *
17. Medlemsavgifter*
18. Budget*
19. Värdegrund och vision*
20. Information & tack
21. Övriga frågor
22. Avslutning

5. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Equmenia Hässelby verksamhetsåret 2019

Equmenia Hässelby är en lokalförening ansluten till riksorganisationen Equmenia. Equmenia Hässelby arbetar för att sprida evangeliet om Kristus till barn och unga, budskapet om allas lika värde och förmedla en värme och gemenskap till alla våra medlemmar. Som förening är vårt mål att skapa en plats där barn och unga kan växa tillsammans och utvecklas som individer.

Under 2019 hade Equmenia Hässelby 100 unika deltagare och många ansvariga ledare som gör ett fantastiskt ideellt arbete för våra barn och unga. Utöver detta har många fler hjälpt till utan att vara ledare, både i vår verksamhet varje vecka, men även vid andra samlingar och tillställningar.

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som under 2019 har bestått av följande personer:

Sofie Ahlgren	(ordförande)
Ulrika Morazán	(kassör)
Catrin Uby	(vice ordförande)
Hannes Rabo	
Åsa Burström	
Mattias Forsman	
Ida Skogwik	
Clas Camnerin	

Följande verksamheter har under året pågått regelbundet:

Söndagsskola	Miniscout	Spårarscout	
Upptäckarscout	Äventyrarscout	Utmanarscout	
Tonår	Barnkör	Musikal	Tisdagsmiddagar
Rättvisegruppen	Småbarnssång	Musikleik	Gaminggrupp

I år har det även hunnits med två barnklädesloppisar. Loppisen intresserar många utifrån och ger tillbaka mycket till vår förening. Vi är otroligt tacksamma för det fantastiska engagemanget hos de utsedda arrangörerna och alla frivilliga!

Den 28 september inbjöd församlingen och Equmenia Hässelby till "Klara, färdiga, spring!" för fjärde gången. Inför loppet letar löparen sponsorer som lovar att betala en viss summa per varv som löparen springer eller går under 60 minuter. Många små bidrag per varv blir stora summor tillsammans. Drygt 18 000 kronor som stöd till folkhälsoarbete i Nicaragua blev resultatet.

I slutet på varje termin har det även ordnats terminsavslutningar. På våren fylldes den av vacker körsång, glassbar och ansiktsmålning, på hösten av ett otroligt fint luciatåg. Båda avslutningarna var välbesökta, uppskattade av så väl barn som vuxna och fina avslut på terminerna.

Avslutningsvis vill jag säga ett stort tack! Tack till alla barn och unga som kommer hit varje vecka, som inspirerar oss att ha kul och skratta. Tack till alla ledare och andra engagerade som får den här föreningen att fungera, ni är sanna hjältar.

// Sofie Ahlgren, ordförande

Söndagsskola

Under vårterminen har vi haft 10 samlingar, 4 Gudstjänster för alla åldrar och Equmenias avslutning. Nytt för i år var att Kristina Patring och Jonatan Forsling klev in och tog en grupp för de äldre 4 gånger på vårterminen. Det uppskattades.

Under höstterminen har vi haft 9 samlingar, Vår kyrkas dag, 1 Gudstjänst för alla åldrar, en scoutgudstjänst och Equmenias avslutning med lucia en lördag. Gruppen har delats upp i den lilla och stora gruppen 3 gånger.

Ledare har varit Kerstin Laasonen och Tina Mauritzson för den ordinarie söndagsskolan där Agnes Liljemark och Emelie Leandersson har hjälpt oss, vilket är en stor hjälp och glädje för både oss ledare och alla barn. Och som jag nämnt ovan har även Kristina Patring och Jonatan Forsling varit med och träffat de barn som varit 10 år och äldre.

Vi fortsätter med materialet ”Leva Livet” och har samlat allt från 4-20 barn per gång. Vi har läst gamla testamentliga berättelser om Jona, Sadrak Meshak och Aved-Nego, Ester, Jeremia, Elia och Elisa. Och nya testamentliga om Sackaios, Bartimaios, Kvinnan vid brunnen, Paulus, den barmhärtige samarien, det förlorade fåret och Petrus.

En samling är fylld med sång, bön, insamling av pengar, dockteater med Max och Maja, bibelberättelse, samtal, förbön, lek och pyssel. Vi har fortsatt att samla in pengar, vilket tyvärr blir lite mindre summor pga avsaknad av kontanter, till skolböckersprojekt i Nicaragua.

För ett år sen nämnde jag att vi skulle bli en ledare kort, självklart skulle det vara bra att ha med någon mer även om det rullar på bra.

Tack för 2019!

// Tina Mauritzson

Tonår

Under året har tonår fortsatt att träffas på fredagskvällar 19:00-22:30. Det har varit mellan två och 15 ungdomar mellan 13 och 19 år som träffats och deltagit i olika spännande aktiviteter och andakter. En vanlig kväll har börjat med drop-in från sju och sedan en aktivitet som dragit igång cirka halv åtta. Klockan nio har vi haft andakt och någon gång under kvällen har vi fikat tillsammans. Exempel på aktiviteter har varit mörkerspel, musiklekar, tårtbakartävling och filmkväll. En gång per termin har vi varit på stortonår hos andra equmeniaföreningar i region Stockholm. Vårterminen avslutades traditionsenligt med picknick, på grund av vädret i

kyrkan. Lika traditionsenligt avslutades hösten med pepparkakshusbak inför luciafesten och tonår var också med och planerade och genomförde årets julspel i Hässelby Missionskyrka.

Under våren var Sofie Ahlgren, Jonatan Forsling och Catrin Uby ledare på tonår. Inför hösten klev Sofie och Catrin av och Jonatan har stått ensam som ansvarig ledare. Ledarsituationen har lösts genom att några medlemmar i Hässelby Missionsförsamling klivit in och varit med en eller ett par gånger vardera under terminen. Några har anmält specialkunskaper som kunnat utnyttjas för aktiviteter, andra har varit med som ett stöd under kvällen och hållit andakten utifrån frågan "Vad betyder din tro för dig?".

//Jonatan Forsling

Barnmusik

Under 2019 fanns två olika barnmusikgrupper: Musikleken för barn mellan 4 och 6 år, och Småbarnssång för barn mellan 1 och 5 år och deras föräldrar. Båda grupperna träffas varannan lördag och vi fikar alltid tillsammans. Margareta Kindlund, Marie-Louise Wester, Kristin Filipsson och Aina Råström har hjälpt oss med detta.

Musikleken består av 9 barn och 2 hjälpledare: Alisa Morazán och Signe Liljemark. Vi medverkade i flera gudstjänster: 24 mars, 26 maj och 20 oktober. Alla gångerna tillsammans med barnkören Hasselkids.

Småbarnssången består av 10 barn och deras föräldrar, totalt 19 personer. De inbjuds alltid att delta i samma gudstjänster som musikleken, som medverkande eller besökare beroende på vad som passar bäst.

På luciafesten deltog alla barnen! (Utom en stackare som hade feber.) Mycket roligt med ett rekordstort tomtgång!

// Britta Ingmarsdotter

Hasselkids

Hasselkids består av 12 sångglada tjejer. Vi kickstartade vårterminen med en barnkördag i Abrahamsbergskyrkan där vi (totalt ca 70 personer) lärde oss inte mindre än 9 sånger som vi framförde i en finfin konsert i slutet av dagen. Intensivt men roligt och många nya sånger i repertoaren!

Under våren sjöng vi i en gudstjänst med alla åldrar 24 mars, och 26 maj på terminsavslutningen. Båda gångerna har Musikleken fått sjunga med i refrängerna, men det är vi som står för soloinsatserna!

Efter sommaren började en ny hjälpledare, Elsa Caderas, vilket vi är mycket glada för!

Under höstterminen gjorde vi som vanligt en musikgudstjänst med barnmusiken (20 oktober) men hann också med "Vandra på jorden försiktigt", en musikgudstjänst med en projektdamkör där flera mammor och en mormor fanns med. Så roligt att få sjunga tillsammans!

Terminen avslutade vi traditionsenligt med medverkan i Equmenias luciatåg.

// Britta Ingmarsdotter

Musikalgruppen

Under 2019 har Tina Mauritzson och Sofie Ahlgren varit ledare för musikalgruppen. Vi har träffats på tisdagar kl 18.30-20.00. Under våren var det 8 stycken deltagare och på hösten var det 10 stycken deltagare.

På vårterminen utmanade vi musikalerna med att de själva skulle få skriva terminens musikal. Vi satte ihop ett showcase med Astrid Lindgren-favoriter som Madicken, Ronja Rövardotter och Bröderna Lejonhjärta, där scenerna var valda och replikerna satta av gruppen. Vi visade upp "Sagostunden" två gånger och de var riktiga stjärnor båda föreställningarna.

På höstterminen satte vi upp en favorit i repris: "Showtime", en musikal om kärlek, jämlikhet och respekt. Våra skådespelare gav verkligen allt och hade superroligt på scen. Under hösten hade vi också luciaövning med Britta och terminsavslutning i form av luciatåg.

Vi ser fram emot att ha lika roligt under 2020!

// Sofie Ahlgren

Rättvisegruppen

Under våren 2019 startade en ny rättvisegrupp för dem som då gick i årskurs 8 till första ring i gymnasiet. 5 tonåringar hakade på. Rättvisegruppen har främst träffats på söndagskvällar i oregelbunden rytm.

I rättvisegruppen lär vi oss om andra kulturer, om mänskliga rättigheter och utmanas av hur Jesus uppmanar oss till medmännisklighet. I upplägget ingår också att arbeta för att göra en utbytesresa till ett land där Equmeniakyrkan har en samarbetskyrka. Syftet med utbytesresan är att lära oss om Ecuador och att få utbyta erfarenheter med ungdomar från Equmeniakyrkans samarbetskyrka Förbunds kyrkan i Ecuador. Detta för att få en insikt i och förståelse för vardagen för jämngamla ungdomar i ett land som i mycket är olikt Sverige och också vad det är att vara kyrka i ett annat land.

Under våren fokuserade våra träffar på att lära känna varandra, på att fundera ut vad vi vill lära oss om att vara ung i en annan kultur och vi studerade också vad Bibeln säger om rättvisa.

Under hösten fokuserade vi mer på insamlingsaktiviteter. Rättvisegruppen arbetar för att göra en studieresa till Ecuador sommaren 2020. Vi kommer att söka bidrag från olika håll, men behöver också bidra med egna pengar. Under hösten anordnade vi en tacokväll i slutet av september och från slutet av november till tredje advent har vi sålt schyssta klappar delvis gjorda av återvunnet material. Det har gett drygt 11 000 kr till vår reskassa.

// Ida Skogwik, Louise Serrander, Lisa Plantin, Ulrika Morazán

Gaminggruppen

En ny grupp inom Equmenia Hässelby som startade mitt under vårterminen 2019 är gaminggruppen. Till den är alla välkomna från det år som de fyller 12 år.

Vi har varit mellan tre och tio personer som träffats på torsdagar kl 18.00 – 20.00.

Spel kan vara mycket. Det kan vara på dator, konsol, telefon eller brädspel. Allt detta håller vi på med i gaminggruppen. Vi spelar tillsammans, ofta utifrån teman (T ex Lego, 90-tal, C64, Minecraft, plattformsspel, Zelda, mm), vi samtalar om hur vi kan spela på schyssta sätt och håller oss till spel som har rekommenderad ålder 12 år eller lägre.

// Joel Pirard, Jonatan Forsling, Ulrika Morazán

Tisdagsmiddagar

Den 5 mars 2019 inbjöd Equmenia Hässelby till tisdagsmiddag till självkostnadspris. Tanken var att på detta sätt minska stressen som det kan innebära att komma hem från jobbet, fixa mat och sedan skjutsa barnen till scout eller musikalgrupp som möts på tisdagar. Erbjudandet gällde även föräldrar, syskon och släktingar.

Vi hade en provperiod till och med påsklovet. Responsen var så god att vi beslutade oss för att fortsätta vårterminen ut och sedan också under höstterminen. Vi har varit allt från 25 till 50 personer som har ätit. Oftast har det varit mellan 35 och 40 personer.

Middagen har serverats mellan kl 17.30 och 18.15. De allra flesta gångerna har det varit pastamiddag med ett kött/kycklingalternativ och ett vegetariskt alternativ.

Det har varit fantastiskt att höra sorlet när middagen har intagits och att se människor som tidigare inte kände varandra, börja prata med varandra.

// Christer Liljemark, Jonatan Forsling, Ulrika Morazán

Equmenia Hässelby Scout

Under året har vi haft 6 patruller i åldrarna Mini-, Spårar-, Upptäckar-, Äventyrar- och Utmanarscout varav två patruller har varit i Utmanarålder. Vi har träffats på tisdagar och onsdagar och gjort många roliga och lärorika aktiviteter i patrullerna.

Miniscout

Så har ännu ett år gått och vi på miniscout har träffats många tisdagar mellan kl 18-19 och lärt känna varandra, oss själva och många nya spännande scoutsaker. Vi gick från 11 barn under våren till 9 barn under hösten.

Under detta år har vi haft fler uteaktiviteter än tidigare och som talesättet säger så finns det inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Så att träna på triangakök ute i regn funkar om man även får poppa popcorn och koka vatten till varmsaft.

Även i år har vi experimenterat, något som barnen och vi ledare tycker är spännande. Vi har även renat vatten, bakat chokladbollar utomhus, täljt med kniv och gjort eld. Vi har haft spårningar med spårarna, varit med på hajk under både våren och hösten några timmar för att få känna på och umgås med alla Hässelbyscouterna, väldigt spännande.

Vi avslutar alltid våra träffar med att försöka stanna upp och be scoutbönen ihop, vi har många glada och rörliga miniscouter.

Ledare för dessa härliga barn är Elin Pirard, Elin Carlsén, Emelie Leandersson och Allan Pirard.

// Elin Carlsén

Spårarscout

Spårarscouterna är ett härligt gäng på ca 12 st 9- och 10-åringar. Vi träffas varje tisdag mellan kl 18 - 19.30, och utvecklar både kunskap och gemenskap enligt scoutmetoden "Learning by doing". Samarbete och engagemang är två viktiga ledord varje gång vi träffas. Alla ska få vara med!

Vi lär oss praktiska saker som att reagera vid en olycka, elda, laga mat, diska eller bygga vindskydd med några slakor, presenningar och surrgarn, osv. Vi lekar också mycket förstås, pysslar och bakar. Sist men inte minst lyssnar vi och funderar tillsammans om en viss "JOEL" som är scout på västkusten och råkar ut för en massa händelser och försöker lära sig av dem, med hjälp av Jesus.

Ledarna för spårarscouterna har under året varit Frida Torbiörnsson, Elias Hammarlund, Louise Camnerin, Anneli Liljemark och Thibaut Caderas.

// Thibaut Caderas

Upptäckarscout, äventyrarscout och utmanarscout

Onsdagsscouternas nyaste patrull Fluffig Sten bildades under hösten tillsammans med scouter som varit med på spårarscout tidigare terminer, och både nya och gamla ledare. Dessa upptäckarscouter började terminen med att hitta på patrullnamn och göra patrullmärken. Under Kämpaleken i Gamla Uppsala lyckades patrullen med gott samarbete och bra scoutkämpaglöd hamna på tredje plats i Upptäckarklassen. Under hösthajken/kämpalekshelgen sov vi även i tält och lagade mat utomhus. Patrullen var även med på spårningar, gjorde upp eld, lärde sig hur man packar hajkpackning, pysslade med batik och bakade.

Upptäckarpatrullen Saffran med ett F har hunnit göra mycket under detta år. Under vårterminen har patrullen övat på sådant som kan vara bra att kunna när man åker på scoutläger. De har bland annat övat på att elda, laga mat, surra och inte minst på att samarbeta. Under vårterminen hann de också åka på en hajk. På sommaren var det dags för några ur patrullen att åka på scoutlägret Prisma i Mohed. Där fick patrullen använda sig av allt de lärt sig under vårterminen och också lära sig nya saker och knyta nya vänskapsband. Under höstterminen har Saffran med ett F fortsatt att vidareutveckla sina scoutkunskaper. Patrullen har bland annat bakat, färgat tyg med batik, eldat och letat efter geocacher. De har även varit på både hajk och kämpalek. Under hösten har även några ur patrullen gått från att vara upptäckarscouter till att bli äventyrare.

Äventyrarpatrullen Drama-Lama har påbörjat sitt första år som Äventyrare! Vi har kunnat delta i vår första Tunnelbanejakt under vårterminen då vi lärt oss hur lätt det kan va att villa bort sig i Gamla stans gränder och hur stadens olika delar sitter ihop.

Patrullen har under året varit på äventyr runt husknuten då vi skattletat Geo-caches, bestigit vulkaner och vandrar på ökenplaneter i fantasin genom bordsrollspel och rest jorden runt på 90 minuter genom sina smarta telefoner och problemlösning.

Utmanarpatrullen Blå Burk har haft ett spännande år. Under vårterminen ägnade scouterna sig åt att fräscha upp sina grundläggande scoutfärdigheter så som eldning och samarbete, samt lite mer äventyrliga saker som att prova på klättring på klättercentret i Akalla. För en del av patrullmedlemmarna gick också mycket tid åt att tagga inför kanske ett av de största händelserna en scout kan uppleva, att åka som deltagare på ett världscoutjamboree. Hälften av patrullen åkte under ca tre veckor till USA och fick uppleva internationell scouting tillsammans med över 40 000 andra ungdomar från världens alla hörn.

Majoriteten av scouterna i Blå Burk började gymnasiet under hösten och det har medfört en viss tidsbrist och stress pga den ökade arbetsbördan. Vi har därför beslutat att inför nästa termin införa några scoutgångar där fokus kommer ligga på att varva ner, hänga med patrullkompisarna och kanske få läxhjälp av ledarna om det behövs.

//Mattias Forsman

Sommarläger och hajker

Lördagen den 5e maj åkte vi iväg, ca 40 scouter och ledare, till Stockholms finaste scoutstuga, K2, på Lovön. Helgen bjöd på många härliga stunder, och var Ärtor Uts sista hajk som patrull. Som ledare blir man varm i hjärtat att se vilka goda vänner och fina människor har vuxit fram, och det får man tacka scouting för (bland annat)!

I slutet av juli deltog scouter från vår kår på sommarlägret Prisma. I närheten av Mohed, utanför Söderhamn, träffades scouter från hela Sverige på detta Equmenia Riksläger. Större delen av lägret var det gassande sol, och med nyhuggen ved och slanor, blev den inofficiella slogan för lägret "lägret där endast veden inte var uttorkad". Under lägret fick vi göra olika aktiviteter som Jericho, ta del av Equmenias internationella arbete, Suntprat, fira gudstjänst och andakt, spela rollspel, bada och göra en massa roliga spontanaktiviteter. På Hjältedagen hade de äldre scouterna en stadsspårning inne i Söderhamn och de yngre scouterna hade en mer traditionell skogsspårning. Vår äldsta patrull deltog också på en rolig nattspårning. Trots det varma vädret, och kämpandet med den blöta veden vid varje måltid, hade vi Hässelbyscouter ett fantastiskt roligt, utmanade och givande scoutläger.

På hösten deltog alla scouter i en kombinerad Kämpalek och hösthajk. Alla förutom miniscouterna åkte en lördagsmorgon på hösten till Uppsala och tävlade tillsammans med andra scoutkårer för äran och de anrika vandringspriserna. Därefter sov vi över i tält och på söndagsmorgonen kom även miniscouterna. Vi lagade lunch över öppen eld och utforskade vikingamuseet som låg precis intill.

//Mattias Forsman

Internationella scoutcentret

Våren 2019 fortsatte Ärtor ut med sitt projekt att söka bidrag och samla in pengar till åka till Internationella scoutcentret. Resan och projektet kan sammanfattas av den rapport Elsa Caderas, en av patrullmedlemmarna skrev tillsammans med patrullen till Equmenia.

“Det hela började under höstterminen 2018. Vi scouter kände att det var dags att göra något stort, något som skulle sätta guldkant på hela vår scoutupplevelse. Under de två kommande terminerna träffades vi troget en gång i veckan för att planera denna resa, som vi kom att kalla “Den Episka Kanderstegsresan!”. Den åtta dagars långa turen skulle ta oss fram och tillbaka till KISC, det Internationella Scoutcentret i Schweiz. Det var upptäckaren av Scouting, Lord Baden-Powell, som startade detta center. För att ha en plats där scouter från hela världen kan mötas, knyta vänskapsband och lära av varandra.

Den tionde augusti var det helt plötsligt dags att åka, och åka gjorde vi. Vi hade nämligen sen innan bestämt att vi skulle välja det lite tuffare resealternativet, tåg. Många ansåg att det blev mycket tåg för lite resa, men vi såg resan som en del av upplevelsen. I Malmö åt vi billiga falafelrullar och pratade med tokiga franska tanter som påstod att Elias var en tjej. I Berlin handlade vi matsäck för dagen och lärde oss tyska. I Basel sprang vi till McDonalds och sprang lite till i trappor (vissa hade väldigt mycket energi).

Efter en 36 timmars lång tågresor var vi äntligen framme i Kandersteg. Åh så vackert det var! Smaragdgröna kullar, trähus, mörk granskog och kolossala berg insvepta i dimmor. Nu var vi framme vid KISC! Förutom faktumet att det var scouter från hela världen runt varje knut, fanns det även mängder av häftiga aktiviteter. Vi besteg det 2500 meter höga Bunderspitzberget, badade i väldigt kallt fjällvatten, beskådade blå sjöar och skapade minnen med scouter från hela världen. Vi lärde känna Pinkies som de engagerade volontärer på centret kallas. Förutom dem lärde vi även känna två trevliga engelsmän. Vi berättade om Sveriges “isbjörnar” och köttbullar medan de bjöd oss på middag och en massa skratt.

Förutom nyfunna vänner och fantastiska vyer fick vi även lära känna varandra bättre. Dagarna bjöd på tuffa utmaningar som skapade konflikter, men med en genomgående kommunikation, god sömn och en hel del snacks kom vi hem till Sverige tajtare än någonsin.

Färden fram och tillbaka med tåg möjliggjorde även diskussioner om hur vår framtid inom scouting såg ut. Vissa ville bli ledare medans andra föredrog att planera läger och hajker. Lyckligtvis har vi nu genomfört denna resa som inte bara lärt oss om ledarskap och planering, men också hur man jobbar i grupp, något som kommer behövas hela livet ut.

Vi rekommenderar starkt att alla oavsett ålder planerar och utför en liknande resa, för aldrig mår man så bra som när man scoutar!

//Ärtor ut!”

9-16. Val av styrelse, ledare och ombud

Valberedningens förslag till styrelse, ledare, funktionärer och ombud 2020

Styrelse

Ordförande Hannes Rabo
Kassör Ulrika Morazán
Ledamöter Catrin Uby
Sofie Ahlgren
Mattias Forsman
Ida Skogwik
Eva Wördén

Revisorer

Hanna Husell
Vakant
Clas Camnerin, suppleant

Småbarnssång

Britta Ingmarsdotter

Musiklek

Britta Ingmarsdotter
Signe Liljemark, hjälpledare
Alisa Morazán, hjälpledare

Hasselkids

Britta Ingmarsdotter
Elsa Caderas

Musikalgrupp

Tina Mauritzson
Sofie Ahlgren

Söndagsskola

Tina Mauritzson
Kerstin Laasonen
Kristina Patring
Jonatan Forsling
Emelie Leandersson, hjälpledare
Agnes Liljemark, hjälpledare

Miniscout

Elin Carlsén
Elin Pirard
Emelie Leandersson, hjälpledare
Allan Pirard, hjälpledare

Spårarscout

Thibaut Caderas
Frida Torbjörnsson
Elias Hammarlund

Upptäckarscout

Catrin Uby
Elsa Caderas
Elin Bjessmo

Äventyrarscout

Oscar Ferm
Michelle Skogsfors
Ebba Husell
Nicolina López

Alexandra Carlsson

Linnea Winqvist

Utmanarscout

Hannes Rabo

Mattias Forsman

Tonår

Jonatan Forsling

Rättvisegruppen

Ulrika Morazán

Lisa Plantin

Ida Skogwik

Louise Serrander

Bidragsansvarig

Oscar Ferm

Redaktör hemsidan

Mattias Forsman

Klädbytdagskommitté

Utses av styrelsen

Valberedning

Christer Liljemark

Henrik Skogwik

Equmenia region Stockholms årsmöte

Utses av styrelsen

equmenias riksstämma

Utses av styrelsen

17. Medlemsavgifter

Styrelsen har diskuterat frågan om medlemsavgift. Under en lång tid har medlemsavgiften varit 250 kr per termin. Vissa grupper har betalat en terminsavgift som är mer än 250 kronor, det beror på att det ingår kostnader utöver medlemsavgiften. Stockholms kommun har ändrat reglerna för vissa av de bidrag som barn- och ungdomsföreningar kan ansöka om. Detta har gjort att Equmenia Hässelby sedan 2019 inte får hyresbidrag, som senast var på 75 600 kr. Några ytterligare kommunala bidrag har också sänkts under 2019. Det ser inte ut som att reglerna för dessa kommunala bidrag kommer att ändras till fördel för vår förening.

För att öka intäkterna efter det att vi har förlorat stora kommunala bidrag och eftersom medlemsavgiften i Equmenia Hässelby har varit låg jämfört med många andra föreningar, så föreslår styrelsen för Equmenia Hässelby att medlemsavgiften höjs för samtliga grupper till 400 kr per termin med start från hösten 2020. Det kommer fortsatt erbjudas hjälp med medlemsavgiften om en medlem inte har möjlighet att betala summan.

Styrelsen föreslår årsmötet

- att** medlemsavgiften under vårterminen 2020 ligger kvar på samma pris som hösten 2019, det vill säga 250 kr.
- att** medlemsavgiften från och med höstterminen 2020 är 400 kr per termin för samtliga grupper.

18. Budget

En budget är en prognos över hur ekonomin kommer se ut det närmaste året. För oss i Equmenia Hässelby skulle en budget innebära att vi lättare kan ta beslut som rör vår ekonomi och följa upp hur ekonomin ser ut under året.

Styrelsen har tagit fram ett förslag på en budget för 2020, baserad på utfallet för tidigare år och poster som vi redan vet kommer under året. Se förslaget på nästa sida.

Styrelsen föreslår årsmötet

att fastställa budgeten för 2020 i enlighet med styrelsens förslag.

Förslag till budget 2020

Equmenia Hässelby

	Utfall 2019	Budget 2020	Kommentar
Rörelseintäkter			
Scoutmärken	482,35	400	
Barnklädesloppis	45932,46	40000	
Terminsavslutningar	12690	11000	
Tisdagsmiddagar	17255	18000	
Medlemsavg VT	21750	22000	
Medlemsavg HT	20200	29000	1
Scoutlägeravgifter	59213	60000	
Konfirmationsavgifter	0	15000	
Hajkavgifter	15300	13000	
Rättvisegruppen	0	110000	
Kollekt/Gåva	55958	20000	2
Anslag fr mfs	74000	74000	
Hajkbidrag	1890	4000	
Lägerbidrag	2870	3000	
Hysesbidrag	0	0	
Aktivitetsbidrag	14423	14000	
Bilda	11351	8000	3
Totalt rörelseintäkter		441400	4
Medel att ianspråka			
EHLUF		10000	
Rättvisegruppen		19538	
Totalt avsatta medel		29538	
Totalt intäkter		470938	
Kostnader			
Onsdagsscout	4062	5000	
Spårarscout	477,85	2000	
Miniscout	0	1000	
Barnsång	0	1000	
Barnkör	0	1000	
Musikalgrupp	945,15	2000	
Tonår	1461,74	2000	
Gaminggrupp	736,6	2000	
Konfirmation	0	15000	
Söndagsskola	0	1000	
Tisdagsmiddag	13751,31	18000	
Rättvisegruppen	251,75	130538	

Styrelsen	605,82	2000	
Ledarkväll	461,22	1500	
Barnklädesloppis	4070,78	5000	
Terminsavslutningar	3693,5	5000	
Årsmöte	452,6	500	
Avtackning	0	1500	
Ledargåva	873,25	2000	
Ledarutbildning	0	10000	
Föreningen	1537	2000	
Equmenia riks	8295	9000	
Kårmaterial	4022,7	4000	
Hajk	10867,09	13000	
Scoutläger	59813	60000	
Scoutmärken	2235	500	
Hyra	184000	185000	
Hemsida	1076,86	1000	
Kopiator	5988	6000	
Bankkostnader	2556	2600	
Investeringar		10000	5
Totalt kostnader		501138	6
Beräknat resultat för 2020		-30200	7

- 1) Justerat för höjd medlemsavgift under hösten
- 2) Osedvanligt högt under 2019. Åren innan har det legat på cirka 15 000 kr.
- 3) 2019 fick vi bidrag för både 2018 och 2019. Därav lägre summa för 2020.
- 4) Summan för rörelseintäkter 2019 är inte inskriven, eftersom vi endast inkluderat de poster som vi budgeterar intäkter för under 2020 = summan skulle inte överensstämma med resultaträkningen för 2019
- 5) Kan avsättas för framtida investeringar
- 6) Summan för kostnader 2019 är inte inskriven, eftersom vi endast inkluderat de poster som vi budgeterar kostnader för under 2020 = summan skulle inte överensstämma med resultaträkningen för 2019
- 7) Equmenia Hässelby har kapital så att vi klarar detta underskott. Styrelsen arbetar för att öka intäkterna, men det arbetet behöver några år till på sig.

19. Värdegrund och vision

Styrelsen har under året diskuterat fram ett förslag på en ny värdegrund och ny vision. Detta för att vi anser att vi behöver förtydliga vad vi står för och för att vi tycker att de representerar vår förening på ett bättre sätt än våra tidigare.

Värdegrund:

- Vi vilar på kristen grund och är en del av Guds skapelse.
- Alla är välkomna oavsett om man har en bekännande tro eller ej.
- Varje människa är unik och lika värdefull.
- Vi respekterar och tar ansvar för medmänniskan, samhället och naturen.

Vision:

Vi vill skapa en trygg miljö där barn och unga blir sedda och får möjlighet att växa som individer och i sin tro.

Styrelsen föreslår årsmötet

att fastställa den nya värdegrunden och visionen i enlighet med styrelsens förslag.